



Het begin Advent wandeling met een verhaal

Een goed begin is het halve werk. En daarom starten we elk midwinterhoorn seizoen met een echte midwinterhoornwandeling op de eerste dag dat we mogen blazen, 1^e Advent zondag.

Een wandeling met verhalen over de tradities van de midwinterhoorn. Hoe is het ontstaan? Wat heeft de midwinterhoorn voor de regio betekend? Een gezellige wandeling met de klanken van de midwinterhoorn terwijl u over de geschiedenis leest.

Het einde ... Dree Könningen Bloazen

Elk jaar op 6 januari, Driekoningen, sluiten we het midwinterhoorn blaasseizoen af met een gezellig samenzijn.

In de tuin van Het Historisch Museum Palthehuis in Oldenzaal wordt er geblazen om *Het Hoalten Hoarnke*, de *Zulveren Hap* en de *Goal'n Hap*.

Iedereen uit Oldenzaal is welkom om mee te doen. Onder het genot van een hapje en drankje is men welkom vanaf 19:00 uur op een van de mooiste plekjes in de binnenstad.



Stichting Mirrewinterhoornblazers Ol'nzal

Veorman

Hermey Oude Veldhuis
veurman@midwinterhoornoldenzaal.nl

Secretaris

Henny Grundel
secretaris@midwinterhoornoldenzaal.nl

Penningmeester

Hermine Hagemeier
penningmeester@midwinterhoornoldenzaal.nl

Jeugdzaken

Gerhard Morsink
jeugdzaken@midwinterhoornoldenzaal.nl

Bestuurslid

Emiel van Hoek
emi-el@midwinterhoornoldenzaal.nl

www.midwinterhoornoldenzaal.nl
info@midwinterhoornoldenzaal.nl



Aangenaam!

Stichting Mirrewinterhoornblazers Ol'nzal is een enthousiaste groep midwinterhoorn blazers, in de leeftijd van 8 tot 88 jaar.

Volgens de eeuwenoude Twentse traditie blazen wij ieder jaar op onze midwinterhoorns vanaf de eerste zondag van de Advent t/m Driekoningen op 6 januari. We staan op kerstmarkten, dorpsfeesten, bij kerken, scholen en andere activiteiten die bij onze traditie past. Hiermee zet de stichting zich in voor het behoud van deze traditie middels het organiseren van verschillende activiteiten.



Sinds 2013 is het Midwinterhoorn blazen erkend door Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.



Oldenzaal

Stichting Mirrewinterhoornblazers Ol'nzal



Zonnewende

Ieder jaar op 21 december (de kortste dag van het jaar) vieren we de Zonnewende. Een feest dat bij de Germanen ook wel het Joelfeest werd genoemd. Met veel licht én lawaai werden de duisternis en boze geesten verdreven.

In en rondom de Plechelmus Basieliek in Oldenzaal beleven we samen met vrienden van de stichting en iedereen die interesse heeft de traditie van de Zonnewende. In samenwerking met andere blaasgroepen uit de regio laten we ook deze prachtige Germanse traditie voortleven.



Cursus midwinterhoorn maken

Het maken van een midwinterhoorn is echt vakwerk. Wij geven de kunst van deze ambacht graag door aan iedereen die het leuk vindt om met hout te werken. In de vorm van een cursus leert u zelf hoe leuk het is om uw eigen midwinterhoorn te maken. Vanaf het stammetje tot het moment dat u de eerste klanken blaast.

In ongeveer 10 lessen van 2.5 uur helpen ervaren midwinterhoorn bouwers u deze taak te volbrengen. Wij hebben de gereedschappen en het stammetje waar de hoorn uit gemaakt wordt voor u klaar staan. Gecombineerd met vakkennis, gezelligheid en geduld, leren we u meer over de traditie van de midwinterhoorn.

Wilt u uw eigen midwinterhoorn maken? Neem gerust contact met ons op!



Oefenavond

Het blaasseizoen start officieel op de 1e Advent zondag. Maar eigenlijk begint ons seizoen 5 weken eerder. In deze weken oefenen we het midwinterhoorn blazen.

Elke donderdagavond in de maand november zijn we vanaf 19:00 uur te vinden in het Carmel College aan de Potskampstraat in Oldenzaal. Kom gerust langs om kennis te maken met het midwinterhoorn blazen. In onze Agenda op de website staan alle data en activiteiten vermeld.

Blaas aanvraag

Heeft u een gelegenheid waarbij u graag een aantal midwinterhoornblazers wilt uitnodigen? Een braderie, wandeltocht of een andere activiteit waar de traditie van het midwinterhoorn blazen prima past? Stuur uw aanvraag in middels het formulier op onze website en wij reageren snel op uw bericht. Kijk op onze website voor meer informatie.



Het Joelwiel.